



Mijn
gouden
traan

BOEKEN LIJST

Boeken over rouw en verlies

VOOR THUIS EN IN DE KLAS

Glinsterende gouden tranen



Voor meer info en advies:
info@mijngoudentraan.nl
www.mijngoudentraan.nl

Informatieve boeken voor volwassenen

- Helpen bij verlies en verdriet, Manu Keirse
- Kinderen helpen bij verlies, Manu Keirse
- Jong verlies, Riet Fiddelaers-Jaspers
- De rouwende school, Riet Fiddelaers-Jaspers
- Rouw bij kinderen en jongeren, Mariken Spuij
- Er zijn voor jou, Claire vanden Abbeele
- Mijn vader is een engel; Een kind over de dood van haar vader, Liel Braitman
- Dagen zonder kleur, Heidi Bolsenbroek-Veltkamp
- ’s Nachts hoor ik de troostvogel zingen, Linda Lawa
- Broederziel alleen, Minke Weggemans
- Rouwwerk, Julia Samuel

Informatieve boeken voor kinderen

- Kun je internetten in de hemel? Ineke Wienesse
- Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk, Ineke van Essen
- Het boek van de troost, Kolet Janssen

Teksten en gedichten

- Doodgewoon, Bette Westera
- Nog een allerlaatste kusje, Marianne Busser & Ron Schroder
- Jij wordt gekend, Floortje Agema
- Als vlinders spreken konden, Yvonne van Emmerik
- Waar ben je, zie jij me nog? Riet Fiddelaers-Jaspers
- Verhalen en sprookjes op de grens van leven en dood, Bert Voorhoeve

Verlies opa/oma

- Droomopa, Dolf Verroen
- Een opa om nooit te vergeten, Bette Westera & Harmen van Straaten
- Waar is opabeer?, Onno Alting
- De wens van opa, Jeroen Hoogerwerf
- Het eiland van opa, Benji Davies
- Sjaantje doet alsof, Sjoerd Kuyper & Daan Remmerts de Vries
- Code Kattenkruid, Jacques Vriens
- Met opa in de wolken, Nicole van Heeswijk

Verlies papa/mama

- Lene op het dak van de wolken, Marieke van Riel
- Hanna en ik, Bettina Wegenast
- De wensbloem, Nathalie Slosse & Rocio del Moral
- Nooit meer is voor altijd, Tannia Sels & Joke Pype
- Ik mis mama, Rebecca Cobb
- Een bed bij het raam, Sylvia van den Heede & Jan De Kinder
- Overal en ergens, Pimm van Hest & Sassafras De Bruyn
- Yasha's Vader, Judith de Beer
- Zonder papa, Detty Verreydt

Verlies vriendje, vriendinnetje

- Achtstegroepers huilen niet, Jacques Vriens
- Het grote verdriet van Kikker Cas, Helene Poncelet

Verlies broer/zus

- Slapen vissen? Jens Raschke
- Benjamin, Elfi Nijssen & Eline van Lindenhuizen
- Mijn grote kleine broer, Sanne Ovoare
- Mijn grote kleine zus, Sanne Ovaere
- Groter dan een Droom, Jef Aerts & Marit Törnqvist

Verlies huisdier

- Sjuleke, Pimm van Hest & Nynke Talsma
- Siens hemel, Bibi Dumon Tak & Annemarie van Haeringen
- Adriaan; Een kist voor Stippie, Janneke van der Pal & Mascha Halberstad
- Dat is heel wat voor een kat, Judith Viorst & Fleur van der Weel
- Dunya, Monique Westenberg

Filosofie/levenskunst

- De vliegende papa's, Berrie Heesen
- Ik geef je mijn hart, Pimm van Hest & Sassafras
De Bruyn

Dood in het algemeen

- Misschien is doodgaan wel hetzelfde als een vlinder worden, Pimm van Hest & Lisa Brandenburg
- Dood, Nelleke Moot
- Waar ga je heen als je dood bent, Martine Hennuy en Sophie Buyse
- Ik wil je nooit vergeten, Joanna Rowland en Thea Bakker

Verdriet

- Toverdruppels, Nathalie Slosse & Rocio del Moral

Onbedoeld schuldig zijn

- Per ongeluk, Nathalie Slosse & Rocio del Moral

Dierenverhalen over verlies

- Woezel en Pip, Dag lief muisje, Guusje Nederhorst
- Kikker en het vogeltje, Max Velthuijs
- Derk das blijft altijd bij ons, Susan Varley
- Ik had je nog zoveel willen zeggen, Martine Nieuwenhuizen
- Het egeltje onder de oude boom, Christianne van Dooijewaard
- Doris Dorpsuil, Bo Sijpkens

Troost

- Kan ik iets voor je doen? Wilma Koolstra
- Ik wens je meer, Amy Krouse
- Sterkte, Olga Brinkhorst

Ziekte

-Grote Boom is ziek, Nathalie Slosse & Rocio del Moral

Euthanasie

-Een warm dekentje, Nathalie Slosse & Marlies van Dijck

-Paulette, Corinne Huque

-Doodgelukkig, Eline Tijtgat

Herinneringen (in het algemeen)

-Er is een plekje in je hart, Yvonne van de Brug & Marion Westerman

-De winkel van meneer Leopold, Francis Parisot

-Alles wat overblijft, Janna de Lathouder & Anne Schneider