

Lieve leerkracht,

Hierbij ontvang je zes mini-posters  
om gouden tranen in je klas  
zichtbaar te maken.

**Om te bespreken**

**Om op te hangen op een zichtbare plek**

**Om er bij te pakken als de gelegenheid  
daar is**

**Om jou te ondersteunen**

**Om kinderen te laten zien dat hun  
gouden tranen er ook in de klas mogen  
zijn**

**En ter inspiratie!**

*Liefs Esther*

**Het is oké  
om je niet  
oké  
te voelen.**

Op school  
doen we aan  
**rekenen en**  
taal, maar  
allereerst is er  
plek voor jouw  
**levensverhaal.**

**Verdriet** is als  
een  
**vingerafdruk**  
herkenbaar  
maar per  
persoon  
**verschillend.**



**Herinneringen**  
zijn dingen die  
**voorbij** zijn en  
die je **nooit**  
meer wilt  
**vergeten.**



Sommige  
dagen zijn  
extra  
speciaal.

**Al was één  
traan maar  
van goud,  
glinsterend en  
voor altijd  
zichtbaar.**