

Boeken over het verlies van een vader



Bedankt voor jouw interesse in deze boekenlijst. Wanneer je op de foto's van de boeken klikt, kom je bij een verkooppunt uit. Mijn gouden traan zet zich in voor het bespreekbaar maken van rouw en verlies in het onderwijs: aandacht voor gouden tranen. Voor meer informatie of vragen kun je via een van de volgende kanalen in contact komen met mij.



www.facebook.com/mijngoudentraan



www.instagram.com/mijngoudentraan



info@mijngoudentraan.nl



www.mijngoudentraan.nl

Boeken over het verlies van een vader

Ik mis papa, Kai Luftner & Katja Gehrmann

vanaf 4 jaar, voor de onderbouw

Een mooi kleurrijk prentenboek over het missen van een papa. Een boek dat de pijn weergeeft maar ook hoopgevend is doordat er wordt beschreven dat de papa voor altijd bij de kleine jongen hoort. Een boek dat een aanzet kan zijn voor gesprekken met kinderen.



Een stralende papa, Suzanne Kuit - van der Loo

vanaf 4 jaar, in te zetten in alle groepen van het basisonderwijs

Een feeëriek verhaal over een elfenfamilie. Papa-elf wordt ziek en komt te overlijden. In dit boek wordt heel mooi beschreven dat papa er voor altijd bij hoort.



Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk, Ineke van Essen

vanaf 5 jaar, in te zetten in alle groepen van het basisonderwijs

Wat dit boek bijzonder maakt zijn de verhalen van kinderen die een ouder verloren zijn. Het boek behandelt alle verschillende aspecten van rouw: wat is er gebeurd, wat is er veranderd, hoe voel je je, waar ga je naar toe als je dood bent, ik denk aan jou en weer naar school. Het is een boek vol afwisseling: tekeningen, tekst, informatie. Een boek om samen met een kind stukje voor stukje te lezen. En voor kinderen om in te bladeren en om herkenning te vinden.



Een geluk bij een ongeluk, Christine Kliphuis

in te zetten in de onder- en middenbouw

Een boek om zelf te lezen of om voor te lezen. De vader van Liv is overleden toen ze drie jaar was, ze heeft alleen een foto van hem. Op een dag gaat ze met haar moeder op weg naar een verjaardagsfeest. Onderweg krijgen ze een botsing. De meneer van de andere auto, Jens, blijkt later ook verjaardagsbezoek. Er bloeit uiteindelijk iets moois op tussen de moeder van Liv en Jens.



Flux en de steen. Eva van Asperen & Richard Hattink

vanaf 4 jaar, in te zetten in de onder- en middenbouw

Flux is een diertje dat afscheid moet nemen van zijn vader. Voor zijn overlijden geeft de vader aan Flux een mooi steentje: een krachtcadeautje. Ook de begrafenis en de verschillende emoties worden in het boek besproken. Ook geeft het boek inspiratie voor doe-ideeën.



Boeken over het verlies van een vader

Yasha's vader, Judith de Beer

vanaf 8 jaar, in te zetten in de middenbouw

Eerst is alles nog gewoon: Yasha heeft een vader en daar doet hij veel samen mee. Maar dan gaat zijn vader plotseling dood en is alles anders.



Zonder papa, Detty Verreydt

vanaf 8 jaar, in te zetten in de middenbouw

De papa van Thomas is erg ziek, hij wordt niet meer beter. Wie zal er dan straks voor Tabbas zorgen? Aan Tabbas legt Thomas uit wat er met zijn vader in het ziekenhuis gebeurt.



Hellup, mijn papa gaat dood, Ria Waccary & Iris Cousijnsen

vanaf 8 jaar, voor de midden- en bovenbouw

In dit boek wordt in korte krachtige hoofdstukken beschreven hoe een achtjarige jongen omgaat met de ernstige ziekte en het overlijden van zijn vader,

Hellup,
mijn papa gaat dood!



Een doodgewoon doeboek, Kariene van Steenoven

vanaf 8 jaar, voor de midden- en bovenbouw

Het doeboek start met het verhaal van Kariene, de maakster zelf. Kariene verliest haar vader als ze elf is. Wanneer Kariene volwassen is ontmoet ze de moeder van Elin. Deze ontmoeting stimuleerde haar dit boek te maken. Want ook Elin moet haar vader missen. Kariene schreef en tekende alles wat haar geholpen heeft. De mooie boodschap die in dit boek zit is dat het verlies voor altijd bij je hoort, het is jouw puzzel van het leven.



Lene op het dak van de wolken, Marieke van Riel & Irma van Osch

vanaf 10 jaar, in te zetten vanaf groep 6

Een boek voor kinderen vanaf acht jaar. Lene is haar ouders verloren door een brand en woont nu samen met haar broertje bij haar tante, oom en oma. Dit boek kan heel mooi zijn om samen te lezen om dat er wordt geschreven over het vraagstuk rondom de dood. Wat is dat nu eigenlijk? En kan het dat je op een bepaalde manier toch nog contact hebt met jouw overleden dierbaren? Het dak van de wolken is plek waar volgens Lene haar ouders zijn, en waar ze hen in haar dromen af en toe ontmoet.



Boeken over het verlies van een vader

Papa draak wordt niet meer beter, Sacha Groen

vanaf 4 jaar, voor de onder- en middenbouw

Een boek over een ongeneeslijk zieke vader. Allereerst maak je kennis met de drakenfamilie. En wanneer je het verhaal van de schrijfster kent, raakt dit nog meer. De metafoor vind ik krachtig gekozen. Vaak zijn draken superhelden voor kinderen, net als papa's. In het boek zien we dat ook wanneer ze ongeneeslijk ziek worden, ze altijd de held van een kind blijven.



Vader en dochter, Michael Dudok de Wit

voor alle leeftijden

Dit boek maakte Michael Dudok de Wit naar aanleiding van zijn film Father and Daughter. Een vader neemt afscheid van zijn dochter: zij gaat elke keer weer terug naar de plek waar ze elkaar voor het laatst zagen.



Verder zonder jou, Daan Westerink

inzicht in rouwproces van jongeren

Een boek met ervaringsverhalen van jongeren die een dierbare zijn verloren. De verschillende verhalen laten het unieke karakter van rouw zien. En het mooie vind ik dat iedere jongere aan het einde van zijn verhaal tips geeft aan school, andere jongeren en de omgeving. Dit boek helpt je om je te verplaatsen in de belevingswereld van jongeren en het kan jongeren steunen in het idee dat zij niet alleen zijn.



Tranenpotjes en geluksarmbanden, Karin Kuiper

ervaringsverhaal

Karin Kuiper schreef na haar boek 'Je mag me altijd bellen' dit boek over haar kinderen die rouwen om het verlies van hun vader. De drie leeftijden van de kinderen nemen je mee in verschillende ontwikkelingsfasen en hun groeiend begrip over wat dood zijn is.



Stad voor ballonnen, Femke van der Laan

ervaringsverhaal

Een verhaal van betekenis opgeschreven door Femke van der Laan. De mooie woorden die Femke kiest, geven heel goed weer hoe verdrietig het is om je man te verliezen. Elk verhaal raakt door de pakkende manier van schrijven van met eigentijdse symboliek.



Boeken over het verlies van een vader

Aan tranen heb je toch niks, Espen Dekko

Vanaf 10 jaar, in te zetten vanaf groep 7

We volgen in het verhaal een meisje die net als voorgaande zomers de vakantie doorbrengt bij haar grootouders. Dichtbij zee, je voelt de omgeving door de woorden heen. De vader van het meisje is overleden en zodoende is de plek waar ze nu is extra bijzonder: hij groeide hier op. Meer info over dit boek en tips voor in de klas lees je via deze [blog](#).

