

Boekenlijst overlijden broer/zus



Bedankt voor jouw interesse in deze boekenlijst. Wanneer je op de foto's van de boeken klikt, kom je bij een verkooppunt uit. Mijn gouden traan zet zich in voor het bespreekbaar maken van rouw en verlies in het onderwijs: aandacht voor gouden tranen. Voor meer informatie of vragen kun je via een van de volgende kanalen in contact komen met mij.



www.facebook.com/mijngoudentraan



www.instagram.com/mijngoudentraan



info@mijngoudentraan.nl



www.mijngoudentraan.nl

Boeken rondom overlijden broer/zus

Lou en Dot, Kathleen Weuts & Marlies Scheveneels

Vanaf 4 jaar, vanaf groep 1

Een hartverwarmend verhaal over broer Lou en zus Dot die voor altijd bij elkaar horen, ook al zijn ze niet dichtbij elkaar. Op mooie symbolische wijze wordt verteld hoe Lou in het levensverhaal hoort van Dot. Ouders die liefdevol over Lou vertellen en herinneringen delen. Een verhaal over dromen en toekomst, en hoe met liefde het verleden hierin een plaats heeft en zo ook een stukje van de toekomst is.



Mijn broertje is een superheld, Ramon van Loon & Daniella van Vlimmeren

Vanaf 3 jaar

Dit boek is geschreven voor alleengeboren tweelingen, hun familieleden en zorgverleners om hen te steunen in het omgaan met het verlies van een tweelingbroertje of zusje. Het verhaal kan helpend zijn om laagdrempelig het gesprek met kinderen aan te gaan wanneer daar het moment voor is.



Kleine Woelmuis, Annemie Vandaele & Alexandra Kervyn

Vanaf 4 jaar, vanaf groep 1

Kleine Woelmuis wordt geboren. De dieren in het bos zijn blij. Maar er klopt iets niet want hij eet en drinkt niet. Dan blaast Kleine Woelmuis zijn laatste adem uit. De dieren hebben verdriet maar zijn samen en delen herinneringen. Een boek met lieve tekeningen en ondersteunende tekst.



De rode ballon, Nadja van Sever

Vanaf 8 jaar, vanaf groep 4

Dit boek gaat over sterrenkindjes: kinderen die in de baarmoeder of net na de geboorte overlijden. De mama van Sem heeft een baby in haar buik en hij wil zo graag dat het een broertje is. Dat vertelt hij ook aan iedereen. Maar dan blijkt het bij de controle niet goed te gaan met de baby in de buik. En het is ook nog een zusje; Sem had juist aan iedereen verteld dat hij een broertje zou krijgen. Er worden verschillende onderzoeken gedaan, maar het zusje van Sem kan niet gezond meer worden en zal dood geboren worden. Het verhaal neemt je mee in het hele proces van verheugen op een nieuw gezinslid, het slechte nieuws, hoop, afscheid nemen, het schuldgevoel van Sem om dat hij eigenlijk een broertje wilde, en verder leven.



Groter dan een droom, Jef Aerts & Marit Törnqvist

Vanaf 6 jaar, vanaf groep 3

Broer ontmoet zijn overleden zus in zijn droom. Hij had haar alleen nog op een foto gezien. Samen gaan ze naar allerlei plekken die belangrijk zijn in het verhaal van zus. Een prachtig verhaal over bij elkaar horen en ontmoetingen in herinneringen.



Boeken rondom overlijden broer/zus

Slapen Vissen, Jens Raschke, Ingrid & Dieter Schubert

Vanaf 10 jaar, vanaf groep 6

Het broertje van Jette is ernstig ziek en komt te overlijden. Haar broertje Emiel blijft voor altijd zes jaar. Voordat hij doodgaat onderzoeken ze samen de dood en wat er na is. Allerlei vragen staan centraal. Deze zoektocht zet zich na het overlijden door en veel kinderen is, zou er een pizzahemel zijn? Een verhaal over donkere wolken die langzaam minder zwart worden. En uiteindelijk het antwoord op de vraag 'Slapen vissen?' in connectie met haar broertje. Een mooi boek om met kinderen te filosoferen over de dood met veel ruimte voor vragen.



Drie zotte zussen, Siska Goeminne & Trui Chielens

Vanaf 7 jaar, vanaf groep 4

Drie zussen met een hechte band en bijzondere namen. Maar dan gaat Zus Tussenin dood. Alles verandert. De krachtige grafische tekeningen met hier en daar fluoriserende accenten laten op afwisselende wijze zien waar een gezin door heen kan gaan na het verlies van een kind. Het boek richt zich ook op de toekomst en op welke wijze de ouders, Grote Zus en Kleine hun Zusje Tussenin herinneren en herdenken. Ze zagen haar niet meer, maar ze was er toch.



De zeven hemdjes van Veronika, Jaak Dreesen

Vanaf 13 jaar, Young Adult

Een iets ouder boek en dat merk je soms aan de taal. Maar prachtig symbolisch en vooral heel mooi voor ouders die een kind zijn verloren en daarna nog een kindje krijgen. Veronika wordt geboren nadat haar zusje een tijdje eerder is verdronken. Veronika draagt zevenhemdjes omdat ze het anders koud heeft, vanbinnen koud. Veerkracht, erkenning, het vinden van interessegebieden en verbondenheid laten Veronika elke keer een hemdje uitdoen.



Wens voor de wereld, Manon Visser

Vanaf 13 jaar, Young Adult

De wereld van Kayla Hollis verandert voorgoed wanneer haar tweelingbroer Xavier overlijdt bij een verkeersongeluk. Hij stelde elke dag een levensvraag: 'Als je een wens voor de wereld mocht doen, wat zou je dan wensen?' Kayla denkt hier voortdurend aan en keert meer en meer in zichzelf. Een docent stuurt haar naar een praatgroep voor rouwende jongeren. Daar ontmoet ze Olivier en hoewel ze allebei niet meer naar de bijeenkomsten gaan, vinden ze herkenning bij elkaar.



Boeken rondom overlijden broer/zus

Vallende veertjes, Monique Hurkmans & Brigida Almeida
Vanaf 10 jaar, vanaf groep 6

Ama komt van de zee en Oya van het land. Wanneer Ama aanspoelt, lijkt Oya haar al te verwachten. In het verhaal wordt duidelijk dat Oya van kleuren en beelden is. Oya daarentegen duikt woorden op. Allebei missen ze een zusje. In gesprek komen ze daarachter en hebben ze samen een belangrijke missie.



Altijd en overal, Grete Flies & Els Leclercq
Vanaf 4 jaar, vanaf groep 1

Basje gaat op zoek naar zijn zusje. Eerst zat ze nog in mama's buik en hij verheugde zich al om samen met haar te spelen. Maar waar is ze nu? Een dromerig verhaal waar een kind maar ook zeker de volwassene, zijn eigen verhaal in kwijt kan. Het verhaal leest als een sprookje en de woorden laten ruimte aan de mooie illustraties. Erkenning voor het verlies en woorden als 'dood' worden niet uit de weg gegaan.



Misschien een vos, Kathi Appelt
Vanaf 10 jaar, vanaf groep 6

De zusjes Juul en Silvie zijn onafscheidelijk. Een paar jaar eerder overleed hun moeder en nu wonen ze alleen met hun vader. Silvie rent graag en wil steeds harder rennen. Op een dag komt ze niet meer terug. En niet veel later wordt er een vosje geboren. Een ontroerend boek.



Gozert, Pieter Koolwijk
Vanaf 10 jaar, vanaf groep 6

Ties heeft een vriend die niemand anders kan zien. Samen beleven ze de mooiste avonturen. Dit boek heeft een mooie invalshoek qua broers en de band die over grenzen van de dood heengaat.



De hemel begint bij je voeten, Jandy Nelson
Vanaf 15 jaar, Young Adult

Lennie en Bailey zijn zussen en beleven samen mooie tijden. Ze hadden geen moeder, maar wel elkaar. Wanneer Bailey overlijdt, verandert het leven van Lennie. Lennie schrijft haar gedachten en gevoelens op briefjes en laat deze op verschillende plekken achter. Dit is de leidende draad in het boek en boeit tot het einde.



Boeken rondom overlijden broer/zus

Mijn zus is mijn schat, Kelly Theunis & Annelies Vandenbosch
Vanaf 9 jaar, vanaf groep 6

Vandaag ging Mira dood om 13.04 uur. Ik heb de hele tijd op de klok gekeken. Ik was niet aan het aftellen. Ik probeerde gewoon de minuten wat langer te maken. Als je op de klok kijkt, lukt dat een beetje. 13.04 uur was niet laat genoeg, vond ik. Marcel is tien wanneer zijn zusje Mira sterft. Mira had leukemie. Leukemira, zo noemde hij haar. Daar moest zij altijd erg om lachen. Wanneer Marcel per toeval Mira's dagboek vindt, besluit hij hierin verder te schrijven.



Mijn zusje en ik, Jeroen Hoogerwerf & Petra Heezen
Vanaf 5 jaar, vanaf groep 2

(Dit boek heb ik zelf nog niet gelezen, beschrijving overgenomen) Als Olivier wordt geboren weet zijn zus Iris niet of ze nou blij moet zijn. Het is nog niet echt een speelkameraadje. Dat verandert al snel als Olivier en Iris samen opgroeien. Samen spelen, samen uit logeren bij opa en oma en met het hele gezin op vakantie. En af en toe heerlijk ruzie maken. Olivier groeit zijn zus voorbij in lengte. Iris en Olivier hebben een heerlijke jeugd. Totdat het noodlot toeslaat en Iris een fataal ongeluk krijgt. Een prentenboek over een broer en een zus die samen opgroeien. Over herinneringen die voor altijd zijn. Over gemis dat nooit weggaat.



Vlinder voor Marianne, Paul Biegel
Vanaf 10 jaar, vanaf groep 7

Als Mark-O zes jaar is, gaat zijn zusje dood. Dit heeft enorme impact op het hele gezin. Het verhaal vertelt welke manier Mark-O vindt om hiermee om te gaan.



Schaduwvrienden, Anne Knook-Duijnkerke & Corine de Man-van Tol

vanaf 4 jaar, in te zetten in de hele school

De schaduw-metafoor geeft je als leerkracht en onderwijsprofessional echt iets in handen om dit thema bespreekbaar te maken. Een boek dat het verlies van een broertje of zusje centraal stelt.



Boeken rondom overlijden broer/zus

Broertje dood, Jelte Krijnsen

voor volwassenen

Jelte heeft een broer. Eentje. Tot hij ontdekt dat er ooit nóg één was, Peter. Maar over dit jongste broertje, dat maar enkele uren heeft geleefd, praat niemand. Broertje dood is een eerbetoon van een grote broer aan een kleine, die hij nooit heeft gezien, maar levenslang op zijn netvlies heeft.

