

Dichtbundels en rouw



Bedankt voor jouw interesse in deze boekenlijst. Wanneer je op de foto's van de boeken klikt, kom je bij een verkooppunt uit. Mijn gouden traan zet zich in voor het bespreekbaar maken van rouw en verlies in het onderwijs: aandacht voor gouden tranen. Voor meer informatie of vragen kun je via een van de volgende kanalen in contact komen met mij.



www.facebook.com/mijngoudentraan



www.instagram.com/mijngoudentraan



info@mijngoudentraan.nl



www.mijngoudentraan.nl

Dichtbundels en rouw

Ik huil omdat ik een traan heb, Stichting kinderen en poëzie

Gedichten van kinderen over verdriet, afscheid en de dood

Een bundel met gedichten die geschreven zijn door kinderen in de basisschoolleeftijd. De gedichten zullen ook andere kinderen aanspreken en deze kunnen hen tevens motiveren op zelf te gaan schrijven. De gedichten raken me enorm en nemen je mee in de belevingswereld van kinderen.



Superguppie, Edward van de Vendel

Een dichtbundel met korte gedichten over alledaagse dingen. Geschikt voor de onder- en middenbouw. Op blz. 22 staat het gedicht 'Merel'. 'Er lag een merel neergevouden dood op het station.'



Lichtjes in je ogen, Hans & Monique Hagen

Mooie korte gedichtjes. Perfect voor kinderen in de kleuterleeftijd.

Standaard ligt deze dichtbundel in mijn klas.

Op blz. 78 staat het gedicht pleisters. Over een poes die al zo oud is dat hij al bijna doodgaat misschien. Sluit mooi aan bij de ontwikkeling van kinderen.



Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt, Edward van de Vendel & Martijn van der Linden

Gedichten waar je wat aan hebt

Fantastische gedichten die die allerlei situaties voorzien van advies in dichtvorm. Geschikt voor kinderen van de midden- en bovenbouw. Met humor en veel ruimte voor creatief denken en filosoferen.

Op blz. 32 staat het gedicht: Wat je moet doen als er iemand dood is gegaan die je niet zo goed kende.



Jij bent de liefste, Hans & Monique Hagen

Een dichtbundel geschikt voor onder- en middenbouw. Het gedicht 'Als opa' besteedt aandacht aan de levensloop.



Ik blijf altijd bij je, Sjoerd Kuyper & Marit Törnqvist

Deze dichtbundel vind ik geschikt voor de onder- en middenbouw. Het gedicht 'Tijd' kan een mooie aanzet zijn voor een gesprek over herinneringen en heden-verleden-toekomst.



Ik wou dat ik een vogel was, diverse auteurs

Een mooie verzameling met natuurgedichten: voor elke dag van het jaar een. Ook voor verschillende leeftijden geschikt. Op bladzijde 178 staat het gedicht 'Troostvogel'. En op bladzijde 225 het gedicht 'Dood vogeltje'. Dit zijn slechts enkele suggesties. Want er staan nog veel meer mooie gedichten in deze bundel.



Doodgewoon, Bette Westera

Een dichtbundel met gedichten die allemaal over rouw en verlies gaan. Een grote verscheidenheid aan gedichten.



Als vlinders spreken konden, Yvonne van Emmerik

Een bundel met gedichten en verhalen rondom afscheid en dood. Ingedeeld per leeftijdscategorie.



Stralend dichtbij jou: toen nu en voor altijd, Irmgard Breidenbach-Stokking

Gedichten kunnen prachtige starters zijn voor Gouden levensles in de klas. Met een gedicht kun je symboliek of een metafoor de klas in brengen en tevens het gesprek op gang brengen. Deze gedichtenbundel van Irmgard Breidenbach-Stokking geeft inspirerende gedichten die je kunnen ondersteunen om onderwerpen als (t)rouw, vriendschap, liefde en troost bespreekbaar te maken.



Papa, ik mis je, Mireille Geus & Evy van Guyse

Gedichten over het missen van een papa. Deze gedichten zijn ingedeeld naar de rouwfasen van Kübler Ross. Naar mijn mening benadrukt dit niet dat rouw in fasen verloopt, maar geeft juist een indeling vol herkenbare bouwstenen van rouw. De termen ontkenning, woede, onderhandelen, depressie en aanvaarding geven een waardevolle ordening aan de dimensies verlies, verbinding en verder leven.

